

Stina Nicklasson

Förra läns skolinspektören fil dr Stina Nicklasson har avlidit 92 år gammal.

Stina Nicklasson har inspirerat fler än hon kunde föreställa sig, att skriva om moderata kvinnors historia och insatser.

Stina Nicklasson föddes i södra Småland och tog studentexamen i Stockholm, där studierna avslutades med en licentiatexamen i statsvetenskap. Hon ägnade sin yrkesverksamma tid åt skolväsendet. Hon undervisade bl.a. i Malmö, på Katedralskolan i Uppsala samt som lektor på lärarhögskolan.

Väl förtrogen med gymnasieskolan och med stort intresse för pedagogik sökte hon sig till skolöverstyrelsen. Hon blev en av de få kvinnor som gått igenom en utbildning på försvarshögskolan och hade att bevaka att frågor om försvar och fredsinsatser inarbetades i läroplanerna. I sitt arbete som gymnasieinspektör förvärvade hon en sällsynt erfarenhet om undervisningen i olika gymnasieskolor.

Beredd på nya utmaningar blev hon skolinspektör, utredare och senare läns skolinspektör i Uppsala län, en av de få kvinnorna på en sådan chefspost i landet. Samvetsgranna inspektionsrapporter följdes upp med samtal med de berörda, med uppmuntran, åtgärder och ny uppföljning.

Som pensionär fortsatte hon med forskning. Hon blev en uppskattad doktorand på historiska institutionen i Uppsala. Kombinationen av politisk historia och kvinnohistoria resulterade i avhandlingen *Högerns kvinnor, problem och resurs för Allmänna Valmansförbundet 1900 - 1937*.

Kvinnor var från början uteslutna som medlemmar i Allmänna Valmansförbundet, trots att de fick rösta i kommunala val och från 1910 också var valbara till stads- och kommunfullmäktige. I Stockholm blev kvinnornas låga valdeltagande en besvikelse, som resulterade i att kvinnor med moderat-konservativ inställning organiserade sig i Stockholms Moderata Kvinnoförbund 1911. När kvinnorna fick bli medlemmar i AVF 1913 hade Moderata Kvinnoföreningar redan bildats runtom i Sverige och sammanslöt sig 1915 i Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Stina Nicklasson behandlade den spännande epoken fram till sammanslagningen med Högerns Kvinnoförbund 1937.

Hon fängslades av de viljestarka och färgstarka pionjärkvinnorna och skrev 1997 *Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap* om åtta tidiga företrädare för moderat politik, följt av boken *Sophiasystemen som blev politiker* om Bertha Wellin, högerns första kvinnliga riksdagsledamot, verksam i andra kammaren 1921 - 1937.

Stina Nicklasson var oförtröttlig i att söka nytt material, idérik i att analysera och sätta in rönen i det historiska sammanhanget. Hennes ordval var mycket personligt, konsist och ofta med ovanliga ordvändningar.

Hennes forskning inspirerade till bildandet av Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia. Sällskapet senaste bok, *Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909 - om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå*, tillägnades fil dr Stina Nicklasson. Vi minns henne med aktning och värme som vår förebild och inspiratör.