

## **”Forever young”**

I slutet av 70-talet satt jag i MUF, Ungdomsförbundets styrelse och fick då mina första kontakter med Britt Mogård. En kortare period 1979 arbetade jag i Stockholm och hann då bli a med att matcha Britt på ett torgmöte 5 maj. Jag träffade Britt i hennes lägenhet på Skeppargatan och skulle efter mötet träffa en väninna som var upprest till Stockholm. Vi hittade inte varandra men med hjälp av en äldre dam kom vi i kontakt med varandra. Denna dam var Britt Mogårds mamma.

Min uppgift på torgmötet var att förse Britt med frågor och fånga upp de i publiken som ville ställa frågor. Britt var en mycket bra torgmötetalare. Svarade på frågorna, svarade kort, kunde vara provocerande så att fler ställde frågor. Det var fart och fläkt kring Britts torgmöten.

Ett annat MUF-minne var från ett kräftkalas som MUF stod för vid ett partiarrangemang och med deltagande från partistyrelsen.

Britt och Gösta Bohman kom tillsammans och körde sin show – för det var så som jag uppfattade deras gnabbande. Britt satt mitt över bordet mot Gösta och plötsligt satt han med Britts sko i handen, höll upp den över bordet. Britt var inte förtjust men höll god min och fick tillbaka skon efter viss diskussion om huruvida det var OK att sparka av sig skorna under bordet.

Britt och Gösta. Det var ofta som de syntes i varandras sällskap. Deras show roade oss andra. Tror att det var ett smart drag av Britt. Hon stod ut med käbblandet mot att hon var i partiordförandes närhet. Ingen kunde leva i okunskap om vem Britt Mogård, Kvinnoförbundets ordförande var. Har någon annan kvinnoförbundsordförande haft en så framträdande roll? Och detta inte bara för att Britt var statsråd.

## **Stockholm drog**

Som Göteborgare ska man helst avsky Stockholm. Jag älskade Stockholm och grät en skvätt när jag flyttade tillbaka till Göteborg. När Kvinnoförbundets förbundssekreterare Ingvor van Ginhoven ringde mig och berättade att hon skulle sluta och tyckte jag skulle söka tjänsten var jag inte sen att följa det rådet. Upp till Stockholm igen, arbeta dygnet runt med politik – även om det var i Kvinnoförbundet och arbeta med Britt Mogård.

Min uppfattning om Kvinnoförbundet då under slutet av 70-talet var att det inte fanns. Inte så underligt eftersom det i Göteborg inte fanns några kvinnoföreningar. I partiföreningarna hade en kvinna i uppdrag att representera Kvinnoförbundet. Det fanns en central styrelse som anordnade trivselträffar och liknande aktiviteter. Politiken stod inte speciellt högt i kurs. Nomineringar till riksdagslistan prioriterades. Göteborgs andra kvinnliga riksdagsledamot Inger Lindquist var oerhört populär hos Ungdomsförbundet och det var vi som krävde att hon skulle toppa listan, ett krav som Kvinnoförbundet så småningom ställde sig bakom. Första moderata kvinnan i kommunstyrelsen i Göteborg skulle vänta ända till 1982 då Carin Staffansson fick en plats.

Som tur var hade jag fått kontakt med Kvinnoförbundet centralt via MUF och Britt.

## **Kvinnoförbundet**

Från 20 november 1980 var jag åter i Stockholm som förbundssekreterare i Moderata Kvinnoförbundet MKF.

Så mycket av Britt såg jag nu inte till i det dagliga arbetet. Britt var ju statsråd och hade fullt upp där, så Kvinnoförbundet styrdes i praktiken av Ann-Cathrine Haglund som var förste vice ordförande.

Britt ande svävade över Kvinnoförbundet. Förstår egentligen inte att hon hann med att också vara ordförande. Tänk om vi haft datorer på den tiden! Nu skickades det internpost till departementet i det närmaste dagligen och svaren kom snabbt tillbaka från Britt med kommentarer i kanten.

Britt hade ett mycket handfast sätt att tala om vad hon ville ha. Av henne lärde jag mig t ex att skriva pressmeddelanden. Vad vill du ha ut? Börja pressmeddelandet med det. Journalisterna läser massor med pressmeddelanden och TT-telegram. De har inte tid med att leta efter budskapet. De första orden måste väcka deras intresse för fortsatt läsning och vilja att skriva en artikel till tidningen.

## **M-kvinnodagen**

På den tiden använde sig Moderatkvinnorna av AB Pressklipp för att få in pressaktiviteter om och med Kvinnoförbundet. Oftast kom det några klipp om dagen. Efter M-kvinnodagen, som var första lördagen i maj under partiets vårkampanj, strömmade pressklippen in.

Så smart. En dag om året gick Moderatkvinnorna ut med samma budskap i en politisk fråga över hela landet. Det var torgmöten och flygblad som över hela landet hade samma budskap.

Kvinnoföreningarna överträffade varandra i roliga aktiviteter. Allt ifrån att bjuda på moderata pepparkakor till politisk teater och dessa aktiviteter gjorde sig bra i den lokala pressen.

När pressklippen hade strömmat in sammanställde vi dem och såg till att de blev spridda till partiet.

Moderatkvinnorna hade förmågan att få ut sitt budskap och jag vill hävda att Britt var ett geni på detta. Hon insåg vad journalisterna ville ha. Något oväntat som också gärna får göra sig bra på bild.

## **Aktion MKF 82**

Aktion MKF-79 hade varit en mycket lyckad utbildningssatsning. Flera kvinnor hade kommit in i Riksdagen efter att deltagarna gått denna utbildning.

Förbundet skulle nu upprepa framgången och få ännu fler till Riksdagen via Aktion -82. När jag började som förbundssekreterare hade man inlett utbildningen, med förskräckelse.

Flera förbund vägrade att skicka kandidater till utbildningen för de ville inte ersätta den kvinna som satt i Riksdagen redan efter en mandatperiod och eftersom Moderata Samlingspartiet hade blygsamma siffror i valet handlade det ofta om bara en plats i Riksdagen. Vi fick därför göra om kriterierna för utbildningen till att omfatta ersättare i Riksdagen och tyngre kommunala uppdrag som kommunalråd och kommunstyrelseplatser, för att kunna fortsätta MKF-82. Denna inriktning på högre kommunala poster inom riksdag, kommun och landsting blev inriktningen även på kommande utbildningar.

Ett av mina första uppdrag blev att ringa runt till förbunden och se till att de skickade deltagare till fortsättningen av utbildningen som naturligtvis var i Gimo.

Britt ställde upp och åkte med för att betona vikten av att utbildningen fortsatte. Det hela gick mycket bra och utbildningen fortsatte. Fortfarande var det flera kandidater som fick gå en tuff match på hemmaplan. En av mina viktigaste uppgifter som förbundssekreterare var att stötta kandidaterna mellan utbildningstillfällena och förse dem med material att arbeta med mellan träffarna. Det hela var mycket personligt och jag fick vänner för livet.

På kursgården Gimo bodde Britt och jag i en liten flygel. Britt för att hon ville bo i fred för att kunna arbeta med departementsfrågor. Britt hade ett av de få rummen med dusch och toalett vid rummet - det rörde sig knappast om lyx på den tiden för deltagarna. Jag blev förpassad till flygeln för att jag hade hunden Pontus med mig.

Jag upplevde att Britt uppskattade att få vara med sina moderata kvinnor och gärna tog resan till Gimo för att få vara med och diskutera och inspirera.

Inspirerade mig gjorde verkligen Britt. Det dryga halvår som jag hann arbeta med Britt som ordförande tillhör de intressantaste som jag varit med om och jag hann lära mig mycket som jag senare också har haft stor nytta av. Dessutom – och nog så viktigt – jag hade roligt med Britt.

## Ingrid Erneman

Ingrid Erneman  
Undersköterska  
Styrelseledamot i Moderata Ungdomsförbundet 1976 – 1982.  
Förbundssekreterare MKF 1980 – 1985, 1991.  
Kommunalpolitiskt aktiv i Danderyd sedan 1981.